

Voor Robinson, dankzij wie de berenbroers niet langer
op wolven lijken.
A.-L. B.

Voor Julie, mijn zus Jjli.
A.C.

De beren broers



Kijk voor meer leuke kinder- en jeugdboeken van
de Gottmer Uitgevers Groep op www.gottmer.nl

Eerste druk 2023

© 2022 Éditions Les Fourmis Rouges
Oorspronkelijke titel: *Les frères Zzli*

© 2023 voor het Nederlandse taalgebied:
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV
Postbus 317, 2000 AH Haarlem (e-mail: info@gottmer.nl)
Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV maakt deel uit
van de Gottmer Uitgevers Groep BV
Vertaling: Mira van der Lubbe
Vormgeving: Erik Thé, erikthedesign.com

ISBN 978 90 257 7782 1
NUR 273

Mijn huis staat midden in het bos.
Onder een dak van bladeren, omringd door
bramenstruiken. Het huis is veel te groot
voor een meisje zoals ik. Ik verveel me vaak.

Op een dag zegt mijn vriend de vleermuis:
'Ik heb gehoord van een stel reizigers die een plek
zoeken om te wonen. Ze komen van ver. Het zijn
vast leuke gasten. Waarom neem jij ze niet in huis?'



De brenbroers maken mij aan het lachen.
Tijdens de afwas jongleren ze met de kopjes.
Ze klimmen op de tafel als echte acrobaten.
Het is soms net een circus. Ze springen alle
kanten op, trekken gekke bekken als clowns en doen
grappige dansjes. Ik krijg er een warm gevoel van
in mijn buik.

Ik heb al heel lang niet meer zo gelachen.

