

Pfff... wat duurt het lang. Het is al negen uur.
Dikkie Dik is moe.
Ik wacht wel in mijn mand, denkt Dikkie Dik.
Hé, wat is dat?
Ligt er een pakje achter zijn mand?



Dat is geen pakje, het is Beer.
'Kom Beer,' zegt Dikkie Dik, 'dan
wachten we samen in de mand
op Sinterklaas.'



Dikkie Dik hoort iets...
Wat is dat voor geluid bij de haard?
Vlug loopt hij erheen.
Misschien is het Piet die door de
schoorsteen naar beneden komt.



Geen Piet. Het zijn
blaadjes die ritselen
in de haard.

