

FEEST met  
VOS



Daan Remmerts de Vries



GOTTMER  
Haarlem



Vos staat voor de spiegel.



Het is Halloween en Vos probeert zich zo griezelig mogelijk te verkleden.



Vos past het éne kostuum na het andere...



... maar het is het telkens nét niet helemaal...



En dan ineens is Vos er uit – dit is het aller-griezeligste wat hij maar kan bedenken! Hij is nu... een KONIJN!



Konijnen hebben tanden waarmee ze keihard kunnen knagen. Ja, Vos weet het wel zeker – iedereen zal vanavond doodsbenauwd voor hem zijn!