

Voor mijn moeder

Ook van Yvonne Jagtenberg:



Eerste druk 2021

© 2021 tekst en illustraties Yvonne Jagtenberg

© 2021 voor deze uitgave:

Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV,

Postbus 317, 2000 AH Haarlem (e-mail: info@gottmer.nl)

Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV maakt deel uit

van de Gottmer Uitgevers Groep BV

Letterbeeld omslag: Yvonne Jagtenberg

Vormgeving: Lenaleen.nl

www.gottmer.nl

www.yvonnejagtenberg.com

ISBN 978 90 257 7462 2

NUR 273

yvonne jagtenberg

ik ben
pippi
niet!




GOTTMER
Haarlem



Een geit is een geit. En alle geiten lijken op elkaar.
Dat dacht mijn moeder toen ze een kind kreeg.



Na honderdvijfentwintig
dagen dragen en een paar
uur persen kwam ik.



Natuurlijk vond mijn
moeder mij het mooiste
kind op aarde.

Op een dag kwam er een sproet, midden op mijn kop.
Mijn moeder dacht dat het modder was, maar dat was het niet.



Want na een paar dagen kwamen er meer.
Het regende sproeten.



En mijn haar begon te groeien als twee stijve vlechten, recht van mijn kop af.
Het had dezelfde kleur als een wortel.

77



... en ik speelde trompet. Dat klonk door de hele boomgaard.
Ik was niet zomaar een geit.