

# DE WALVIS WILDE MEER





Maar niemand had oog  
voor het grote gevaar.  
Ze waren te druk  
met zichzelf en elkaar.  
Ze trokken aan staarten,  
ze beten in vinnen...  
Intussen zwom Wilbert  
hebzuchtig naar binnen.

'PAS OPI!' schreeuwde Klaartje.

Je zag ze verstarren,  
de krabben, de kreeften, de schollen, de scharren,  
uit angst voor dat grote, gevaarlijke beest.



Alleen kleine Klaartje  
bleef helder van geest.

Ze stelde zich op  
voor de dreigende kop  
van Wilbert en brulde  
uit volle borst:

**'STOP!'**

Ze keek Wilbert streng  
in de ogen en vroeg:  
'Je hebt nu toch zeker  
wel spullen genoeg?'

Verbijsterd keek Wilbert het krabbetje aan  
dat zo stoer voor zijn reus van een neus was gaan staan.