



Het erf is leeg, de wei is leeg, en leeg is ook de akker.
Zou iedereen nog slapen? Nee. Knol het paard is wakker.
Hij heeft het heet, de stakker!

Gelukkig staat hij in de stal, niet in de volle zon.
Want anders smólt hij! (Als een paard van warmte smelten kon.)



Maar waar zijn toch de anderen? Die zijn door de hitte met z'n allen in de schaduw van de boom gaan zitten. Daar zitten ze te zuchten en daar liggen ze te slapen. Het is vooral een beetje zielig voor de arme schapen: zie ze bij het slotje staan, hun dikke vacht van wol nog aan!







En waar is toch Boer Boris? Aha, ik zie hem al.
Daar komt hij, met de schapenscheermachine, uit de stal.



