



Dit is Cirkel.

Dit is de waterval van Cirkel.





Op een dag speelden Cirkel, Vierkant en
Driehoek een spelletje vlak bij de waterval.

‘Dit zijn de regels,’ zei Cirkel.

‘Ik doe mijn ogen dicht en tel tot tien.

Jullie moeten je ergens verstoppen.

Als ik mijn ogen opendoe, ga ik jullie zoeken.’

Vierkant zei: ‘Oké.’

Driehoek zei: ‘Leuk!’

