



Er was eens, lang geleden, een
moedereend met drie schattige
babeëndjes en één...

Wacht eens even!

Wat is dat?

Ik wou je het sprookje
van *Het lelijke eendje*
voorlezen, maar daar in de
hoek zit iets wat niet in dit
boek thuishoort!



Hé!
Waar is het
naartoe?

Durf jij nog te kijken?

Echt?

Oké, laten we
de bladzijde
dan heel, heel
voorzichtig
omslaan ...

Is het misschien
ontsnapt?

Of heeft het
zich verstopt?

Het is een ...



... KROKODIL!

Een hele grote enge!

Wat doet hij in
dit boek?



Pas maar op! Straks bijt
hij in je vinger!

Sommige krokodillen
schijnen dat te doen.
Blijf voor de zekerheid
maar héél stil zitten.

