

De zomer was om, het werd herfst in het woud.
Het loof kleurde geel en de lucht voelde koud.

Het ijzige winterse weer kwam eraan
en de dieren begonnen hun hol in te gaan.





Behalve een eekhoorn
die Eduard heette.
Hij wilde nog niets
van een winterslaap weten.

Hij vulde al weken zijn hol.
Er lag al een berg,
maar het was nog niet vol.

Eén geurige denappel
kon er nog bij.
Dan had hij genoeg
tot het warm werd, in mei.





Daar gingen de neefjes.
Ze klommen omhoog
en hielden de denappel
scherp in het oog.

Hun nageltjes krasten
gehaast langs de bast.
Ze klauwden naar boven,
ze klampten zich vast.

Ze klommen omhoog
tot de bovenste takken
en kregen de denappel...



NÉT NIET TE PAKKEN!